

Een ei hoort erbij en het liefst een ei van een kip met een prettig leven. Daarvoor zorgen pluimveehouders Sjef en Hanneke de Baar-Aarden van Eibaar uit Den Bommel. Zij leveren verse vrije-uitloopeieren van kippen die gelukkig zijn.

Verse eieren



In de historische boerderij aan de Tilsedijk 6 woont al sinds de dertigerjaren van de vorige eeuw de familie De Baar. Sjef en Hanneke de Baar zijn de derde generatie die er wonen en werken. Zij veranderden het familiebedrijf van akkerbouw met een vleeskuikentak naar een kippenboerderij met leghennen die vrij kunnen rondlopen in en om de stallen.

Dierenwelzijn

"Wij vinden dat dieren het recht hebben op een vrij en gelukkig leven. Zij leveren onze producten en leggen daarvoor elke dag verse eieren. Dat is topsport en elke sporter weet hoe belangrijk goede verzorging is.

Daarom kiezen wij bewust voor het dierenwelzijn", vertellen Sjef en Hanneke. "De kippen kunnen overdag buiten rondscharrelen over de ruim 10 hectare uitloopweide met wilgen, want een kip is een bosvogel en is graag in de buurt van veilige beschutting." In de stallen zijn legnesten, drinknippels, voerlijnen en zitstokken zodat ze 's avonds 'natuurlijk' op stok kunnen.

Vrolijk

Dat de dieren het naar hun zin hebben, merken de pluimveehouders. Sjef lachend: "Een kip die goed in haar kippenvel zit, eet en drinkt voldoende. Ze scharrelt er lustig op los, neemt een stofbad en gaat liggen zonnen. Daarnaast herkennen we de verschillende kakelen. Wij horen het als ze tevreden kakelen, chagrijnig zijn of klagerig. Zodra de kippen niet zingen, zo noemen we het vrolijk kakelen, zoeken we de oorzaak zodat we er iets aan kunnen doen."

Verantwoord en bewust zorgen voor de dieren betekent ook dat Sjef en Hanneke de dieren ongemaneuleerd voedsel geven en geen antibiotica. Wie alles met eigen ogen wil zien, kan via de webcams meekijken.

eibaar.nl

van vrolijke kippen

STEEN
GOEDT

